

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Wees solidair

“Probeer altijd aan de kant te staan van mensen die moeilijkheden hebben. Niet omdat dat spectaculair is, maar het betekent wel dat je dan oog hebt voor jezelf, ook in moeilijkheden.

Je moet de andere mens kunnen zien als een deel van jezelf. En vooral de mens die moeilijkheden heeft, mag je niet ontkennen. Je moet beseffen: ‘als de mens in moeilijkheden zit, zit ik in moeilijkheden’, zo eenvoudig is het.

We zijn solidair met mekaar, dat betekent dat, waar de mens lijdt, er zoiets is als een lijden dat overgenomen wordt door anderen - onbewust, maar toch is het zo.

Dus: ‘de ellende van deze wereld is eigenlijk mijn ellende.’ Als je het op deze manier kan zien, dan neem je deel aan de krachten die wezenlijk zijn. Want het lijden is van die aard dat het de krachten mobiliseert. Dit betekent, als je samen met je medemens in het lijden staat, solidair, dat je dan eigenlijk weet wat je te doen hebt op deze aarde.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”
(uit hoofdstuk 9: ‘De ander is een deel van jezelf’) © Mayil.com